

DE SCHELDE

Dat er over de machtigste rivier in ons land meer dan één website bestaat, is geen wonder. Eén van de meest informatieve sites over de Schelde is www.scheldenet.nl. Ingedeeld in onderwerpen als "natuurlijkheid", "recreatie", "beheer", "literatuur" en "veel gestelde vragen" biedt deze site echt veel nuttige kennis over de rivier.



Kende u het verschil al tussen zout-, brak- en zoetwaterschoren? Nee? Dan vindt u het hier. Hoeveel wrakken zijn er bij de opruiming van de Schelde al bovengehaald, de laatste jaren? Achteventig zijn het er. De site bulkt van zulke wetenswaardigheden. Spijtig dat er niet wat meer plaats is ingeruimd voor beeldmateriaal, dat nu aan de kleine kant is. Er is ook een forum, waarop je je mening kwijt kunt. Die van één van onze noorderburen willen we u niet onthouden: "Ik ben er voorstander van de deuren van de Schelde te sluiten tot er een goed plan komt voor de veiligheid", dreigt de man die vreest dat de uitdieping op Vlaams grondgebied de Nederlandse oevers in gevaar zal brengen. Reacties van Vlaamse kant zijn er niet te bespeuren. Nog niet. Allen daarheen? (FM)

Duikfoto's UIT DE BUURT

Dat de wateren in onze buurt - de Noordzee, Oosterschelde, ... - niet te versmaden zijn als duikgebied, weet iedere rechtgeaarde beoefenaar van deze onderwatersport. Wie daar nog aan mocht twijfelen, moet eens een kijkje nemen op de site van onze noorderbuur John De Jong. De man heeft een fraaie site die u vindt op <http://members.home.nl/fojodive/>. Daar vindt u honderden onderwaterbeelden van de fauna en flora van de ons omringende wateren en ook wel verder weg. De favoriete duikstek van John is echter de Oosterschelde, vlakbij de Zeelandbrug; en als je ziet wat daar allemaal te fotograferen valt, vraag je je af wat sommige duikers nog in de Zwarte Zee te zoeken hebben. John werkt met een Olympus SP350 met flitser, en dat levert beelden van zeer hoge kwaliteit op. De site wordt telkens bijgewerkt met beelden van de laatste duik en er is natuurlijk ook een gastenboek waar je commentaar op kwijt kunt. Eén daarvan luidt: "Waarom geen beelden van je buddy's en het duikteam?" Wat meteen betekent dat schrijver dezes niet goed heeft gezocht, want



je vindt wel degelijk beelden van John en zijn maats, tijdens een ijsduik zelfs (zie screendump hierbij). (FM)

De Wakeboardcoach



Wakeboarden zit in de lift, dat had u als trouwe Varen-lezer al wel gemerkt. Toch zijn onze lage landen nu niet bepaald het Mekka voor deze sport, die een nog veel hogere vlucht neemt in landen als de Verenigde Staten

en Australië. De grote goeroes zijn dan ook daar te vinden. Zoals Dave Briscoe, die in 1999 de Europese Wakeboard Tour won. De mens staat ook bekend als één van de beste coaches in zijn sport en reist rond om studenten de knepen bij te brengen. Omdat hij niet direct staat te springen om naar ons streepje aan de Noordzee te komen, is een bezoekje aan 's mans site www.thewakeboardcoach.com een aanrader. Op de pagina "Tips & Tricks" geeft Dave namelijk de geheimen prijs van goed uitgevoerde "double-ups", "gainers" en andere fraaie sprongen. Er is ook een forum waar gelijkgestemde wakeboardfanaten hun ervaringen uit de doeken doen. Een interessante site, die nog mooier zou zijn als er wat meer foto's bij stonden. Eén goede raad van Dave zal de wakeboard diehards als muziek in de oren klinken: "Hesitation leads to pain". Geen sport voor twijfelaars en sissies, zo is dat. (FM)

Het weer IN BEELD



Watersporters leven bij de gratie van het weer. Een goede kennis van weerfenomenen is dan ook essentieel om veilig op het water te gaan. Een machtig interessante site op dit gebied is www.weersite.net. Die is gemaakt door drie afgestudeerde vrienden van de universiteit van Wageningen en hij bevat niet alleen prachtige weerbeelden, maar ook nuttige real-time informatie. Zoals radarbeelden die aankomende regenbuien en stormen laten zien, mét animatie indien gewenst. Je kiest gewoon het aantal uren dat je terug in de tijd wilt kijken, en daar gaan de wolken en buien. Voor luitjes die een laptop met internet op de boot hebben, wordt het zo een fluitje van een cent om de "bui te zien aankomen", letterlijk dan. Ook satellietbeelden behoren tot het aanbod, net als prachtige foto's van weerfenomenen als wolken, bliksems, zonsopgangen en "zwaar weer". Vooral die laatste reeks is aanbevolen! Een site met veel beelden en weinig tekst, en zo hoort het. Alleen spijtig van de taalfoutjes hier en daar, zoals de lapsus "gallerij" met twee ll-en, die trouwens op meer en meer sites opduikt. (FM)